

Mijn ervaringen van het deelnemen aan de viering deze morgen in 'het veer'.

*Daar kwam ik dan het veer binnen, als toevallige passant
Want mama wilde me de 'veer-energie' doen kennen.
Nog nooit zoveel 'jongeman' genoemd, inclusief mijn 'echt jonge jaren'
Nog nooit zoveel 'positieve energie' gevoeld.
Desondanks –of was het dankzij- een groep van zeg maar 50-plussers.
Het was echt 'groeien in liefde'.
Van iedere knuffel genoten.
'groeien in liefde', thema van de viering trouwens.
Of nog: Jezus' oproep om ons te laveren tussen al die verplichtingen en die verboden
en daarbij ons gevoel, ons gezonde verstand te gebruiken.
Het werd direct praktijkles want: illegale viering zo leerde ik.
Ook mooi: echt tweerichtingsverkeer met stoere uitspraken
van Vrancken, illegale vluchtelingen en Soedan
Ook hier weer leerde ik: het zijn de kleine dingen die de wereld vooruit helpen.
Daarom ook 'doe zo voort', een abt uit Wallonië zei het jullie ik zeg het jullie ook!
Genoten ook van het samen zijn, het samen zingen, het samen eten en drinken.
Verbaasd dat de dirigente me als Gentse verwelkomde en ik verdorie niet door had dat
het dezelfde mevrouw was die met Limburgse tongval ons de liedjes hielp instuderen.
Of hoe er 1 2 kan zijn
Nagepraat ook (goed dat jullie dat gaan aanpakken !) En me afgevraagd waarom geen jongeren
aanwezig
Tenzij die 'occasionele jongeman'
Die hier nu dit stukje schrijft en uit ganser harte zegt 'doe zo voort'*

Vele groeten ! Stefan

De eerste keer....

Zondag was het zover, de eerste keer dat ik mocht deelnemen aan de viering van Het Veer.

Ik mocht meegaan met Monique en René. Daar maakte ik kennis met Christine ,een warmgevoelig iemand die meteen vertelde hoe zij de eerste keer had ervaren. Ook de zus van Monique heette mij welkom.

Toen ik het gebouw binnenstapte , kwam een zekere Meneer Jules naar mij toe . Ik voelde zijn charismatische uitstraling. Hoe fijn! Monique ,zoals ik haar ken, zorgde er voor dat ik mij op mijn gemak mocht voelen. Zij vertelde bezielend over deze beweging.

Ik nam plaats naast twee dames van Dilsen. Ik dacht toen, amai van zover naar hier komen, dat kan alleen maar omdat je hart hier iets kan meenemen. Een andere vrouw was van Overpelt. Afstanden spelen hier blijkbaar geen rol. Een sterk gemotiveerde zangdirigente nodigde mij uit om te zingen.

Van het ene rolde ik in het andere.

In een gezellige kring mochten we een inleidende tekst beluisteren. Het verhaal ging over

'ontgrenzen'. Een zinvolle inhoud! De woorden kwamen binnen en ik ging meteen broeden op de woorden die mij inspireerden. Hoe had 'ontgrenzen' een plaats in mijn leven?

De 'preek' had heel mijn betrokken aandacht, wat niet altijd zo is wanneer ik een mis mag volgen. Het getekend model....het jaarthema. Meer dan ooit actueel. De kring van geboden en verplichtingen die je geen ruimte geven in je leven, je hebt gewoon deze weg te gaan. Keuzes zijn niet mogelijk. De kring van de verboden wegen , dat geeft je wat meer ruimte, je mag alleen deze weg niet gaan, maar daarbuiten kan je wel creatief kiezen.

En dan de grote kring van Jezus' liefde. Dan ervaar je veel meer ademruimte. Hoe bevrijdend voor het hart van de mens. Drie kringen die je van binnen naar buiten meer leefruimte geven.

Vervolgens mochten mensen kleine getuigenissen geven, dit durfde ik nog niet goed.

Het glas heffen, hoe origineel, voor iemand of op iemand...hoe spontaan deze mensen verbonden waren met andere mensen die verbinding nodig hadden. Het raakte mij.

De vredeswens....hoe vaak zeggen we elkaar niet mentaal goede dag of geven we elkaar een kus omdat het zo hoort, hier kreeg ik echte knuffels, ze waren voor mij voelbaar tot in het hartpuntje van mijn lichaam. Hoe zalig warmvoelend, dankjewel lieve medemens!

Deze bijeenkomst ga ik niet vlug vergeten, 'gewone' mensen die voor mij zo ongewoon waren. Op de radio hoorde ik eens "Blijf maar 'lang genoeg gewoon' dan word je vanzelf' uniek speciaal' in deze tijd. "

Wel deze zin kwam tot leven in Het Veer. Een ontmoeting met vele unieke mensen.

René stimuleerde mij om een ervaring te plaatsen op de site. Bij deze voorzichtig verbindend, verwoord en geplaatst op deze site.

Lieve groeten van Jeannine