

# Het Veer - Nieuws



PB-PP  
BELGIE(N) - BELGIQUE

v.u. Kerkhofs Jaak Grotestraat 54 3600 Genk  
afgifftekantoor 3600 Genk 1 - P 509678

Tweemaandelijks  
juni 2018 n°94

Niet in de Hoge Hemel

Hoe Jezus ons traditionele denken

binnenstebuiten keert

'Het Veer' in Genk is een basisgroep van maatschappelijk geëngageerde personen. Zij ontmoeten elkaar in leerhuis- en liturgieprojecten. Dit betekent dat zij binnen de kerkgemeenschap één van de hedendaagse initiatieven zijn die zoeken naar vernieuwing van geloofstaal en liturgie. De Joods Christelijke geloofstraditie en het Bijbelse geloofsverhaal zijn hun inspiratiebronnen. De vieringen zijn sober van stijl. Samen gezongen liederen, schriftuitleg en gebeden staan centraal. Delen van brood en wijn gebeurt ter nagedachtenis aan Jezus van Nazareth. Mannen en vrouwen gaan voor in de maandelijksse viering: elke vierde zondag van de maand. De vieringen staan open voor iedereen. De tweemaandelijksse uitgave van 'Het Veer-nieuws' verstevigt de band onderling en maakt activiteiten bekend.

Ver. uitg.: Jaak Kerkhofs  
Grotestraat 54, 3600 Genk  
089/35 24 92.  
[jaak-k@skynet.be](mailto:jaak-k@skynet.be)

Redactie: Lieve Buysse, Odette Storms en Jaak Kerkhofs  
Kalligrafie: René Steegmans  
Lay-out: Jaak  
Kopie: Annie Thijs  
Verzending: Jaak en Lieve

Rekeningnummer van Het Veer:  
IBAN: BE57 7350 1025 7635

Contactadres Het Veer  
Centrumlaan 28/ 3  
3600 Genk  
089/35 23 43.  
[o.storms@telenet.be](mailto:o.storms@telenet.be)

# HET VEER – nieuwsbrief 94

juni 2018

## VOORWOORD

Beste Lezer,

Met de vakantie voor de deur bieden we u Het Veer-Nieuws nr. 94 graag aan.

'Niet in de Hoge Hemel'( vinden we God) leerden we tijdens de vieringen maar in verbondenheid, in vriendschap, in solidariteit, ....

Wij kunnen ons onder meer laten inspireren door de tekst 'Liefhebben' van Tejo in dit nummer.

**Zing, lach, deel en geniet...  
zo wordt het beslist een mooie zomer.**

*Jaak, Lieve en Odette*

## EVEN STILSTAAN

Onze vieringen zijn telkens uitnodigingen om stil te vallen, om te overwegen, om te luisteren naar de boodschap van Jezus en samen te ontdekken hoe we kunnen meewerken aan een meer rechtvaardige wereld. Van elke viering volgt hier een kort gedeelte maar op de website [www.hetveergenk.be](http://www.hetveergenk.be) vind je de volledige teksten.

### **Pasen: Leven aanzeggen door te zalven**

Het hele evangelie staat vol straffe uitspraken en praktijken van Jezus. Zijn uitspraken en handelingen zijn bedoeld als hefboom om ons uit de vicieuze cirkel van ons traditionele denken te halen. We worden uitgenodigd om creatief te kijken of er iets nieuws kan gebeuren.

We vieren vanavond het grote Pesach-Pasen, samen met de Gezalvde. We vieren de uittocht van een onvrij volk uit de onderdrukking en tegelijk de doortocht ervan naar het volle leven. Die viering begint in de nacht. De nacht waarin Jezus worstelt met zijn situatie. De nacht waarin hij opnieuw moet kiezen tussen getendraads Leven of geleefd worden.

Misschien zien we enkel de donkere nacht van de telkens weer anders te benoemen onderdrukkende wereldorde.

Of zien we dwars doorheen de nacht een kronkelpad met Licht? Merken we doorheen kwetsuren bezieling van Leven? In de lezing van deze paasviering wordt Jezus gezalvd door een vrouw. We hebben de versie van Marcus gekozen omdat hij deze zalving situeert tijdens de laatste week van Jezus' leven. Jezus is al enkele hoofdstukken in Jeruzalem maar omdat de hogepriesters en Schriftgeleerden een gelegenheid zoeken om hem ter dood te brengen, gaat Jezus overnachten in Bethanië.



Vergeleken met het grote Jeruzalem, het centrum van de religieuze activiteit, met de tempel en de priesterdienst, lijkt Bethanië maar een onbeduidend plekje en van weinig betekenis. Op dat ogenblik, twee dagen voor het Joodse Paasfeest, wordt Jezus onverwacht door een vrouw-zonder-naam gezalfd.

Wat ze doet, is bijzonder gewaagd. Het was in Jezus' tijd niet de gewoonte om als vrouw binnen te vallen in een vertrek waar mannen aanlagen om te eten. Daardoor valt ze op (wat de Schriftgeleerden in het verhaal juist niet willen). Zonder zich te bekommeren om wat anderen zullen denken van haar zalving, of het wel goed genoeg is, of het zal gewaardeerd worden...

Ze volgt eenvoudig haar eigen (goddelijke) bezieling – omdat ze daarvan LEEFT. Ze moet bemiddeld geweest zijn want haar nardus blijkt wel 300 dinars waard. Ze rekenen volgens de economische marktwaarde: zoveel geld – zomaar uitgegoten! Daar kunnen ze niet bij: ze ergeren zich en 'briesen' tot haar (zoals het in de Griekse tekst staat). Niet dat ze binnensmonds wat mompelen. Nee, ze 'briesen' tot haar! Die 300 dinars

werden veel beter besteed door ze aan 'de (anonieme) armen' te geven... In hun ogen moeten er grote idealen worden nageleefd – door de anderen wel te verstaan. Het gaat hen niet om concrete mensen.

Als ze geen oog hebben voor wat deze zalving voor Jezus betekent, zullen ze dan begrijpen wat de armen echt doet leven? Met belerende woorden en overdonderende principes zien ze hun naaste over het hoofd. Ze zien er geen graten in, te 'briesen' tot deze weerloze vrouw (weerloos is niet hetzelfde als krachteloos!). Ze spreekt geen woord, maar doet iets waardoor ze uitdrukt wie Jezus voor haar is: Gezalfde Gods/Messias.

In de Bijbel wordt zalving gebruikt als symbool voor Gods Geest die op iemand rust. Een profeet of een koning werd gezalfd, maar ook een gestorvene. Heel het huis geurt naar de nardus! Alle aanwezigen delen in haar gulheid.

En toch wordt dit gebaar niet door iedereen gesmaakt. Ze weet wat ze doet. Ze toont wie Jezus ten diepste is: Gezalfde Gods die gaat sterven. En Jezus aanvaardt beiden: de zalving en de



dood. Enkele hoofdstukken voordien (in Mc 6) heeft hij zijn eigen leerlingen trouwens zelf uitgestuurd om te zalven: ziekelijke mensen werd daarmee Gods nabijheid en zorg aangezegd – opdat ze zouden LEVEN! Dat betekent niet dat ze voortaan zonder moeilijkheden door het leven kunnen, maar dat ze weer verbonden leven – verbonden met God, met anderen, met de schepping... thuis bij zichzelf. Maar het is alsof de leerlingen niet weten wat ze doen. Tussen Mc 6 en 14 is er voortdurend sprake van onbegrip. Ze blijken slechts uiterst moeizaam tot het besef te komen dat Gods Rijk niets van doen heeft met macht uitoefenen – maar alles met zalven... Deze vrouw hier, begreep dat. Niet omdat ze vrouw is, maar omdat ze doorheen haar eigen machteloosheid open gekomen is voor anderen/de Andere! De dankbare aanvaarding van Jezus staat in schril contrast met de briesende ergernis van enkele omstaanders. Jezus reageert: ze deed goed aan mij! Wat deze vrouw deed, mag je niet uitspelen tegen mooie grondbeginselen. Zo zullen er altijd

mensen op je weg komen die nood hebben aan daden die Gods' genade nabij brengen. Vergeet dat niet!

Het evangelie kan niet verkondigd worden, zonder mensen zoals deze zalvende vrouw; mensen die eenvoudig doen waar het op dat ogenblik op aankomt – niet meer of minder. Jezus en de vrouw hebben niet met elkaar gesproken met woorden.

De communicatie verliep op een dieper niveau. De taal van het lichaam sprak boekdelen. Maar voor de omstaanders probeert Jezus het te verduidelijken.

Evangelie verkondigen gaat altijd samen met daden die Gods barmhartigheid nabij brengen. De gedachtenis aan deze vrouw mag niet vergeten worden, zegt Jezus. Gedenk haar liefde, haar inzicht in de situatie, haar menselijkheid waarmee zij de geur van het leven verspreidt.

Daar waar ons leven doodloopt en we het alleen nog maar als mislukt en waardeloos kunnen beoordelen. Waar we terugzien op ons leven en denken: was het dit nu?

Daar waar we denken dat de dood het einde is en we bevangen worden door een wilde angst om alles er nog uit te halen, daar brengt Jezus de geur van het leven – dankzij de vrije vrouw die hem zalfde!

Pasen bant de dood niet uit, maar gaat er dwars doorheen.

Om dit vertrouwen tastbaar te maken willen we net zoals de vrouw 'rechtop' stond in haar innerlijke kracht, óók rechtop staan en deze olie uitgieten om elkaar te zalven in Gods Naam.

*Elly en Diane*

## Viering 22 april 2018: 'geweldloosheid':

Hoe moeten we gewelddadige teksten uit het Oude Testament lezen? Hoe is het mogelijk dat volgens de bijbelschrijvers God opdracht geeft om hele volkeren en steden, soms inclusief vrouwen en kinderen uit te roeien?

De eigenlijke vraag die we bij



bijbelteksten met een hoog geweldsgehalte moeten stellen, is niet: hoe is het mogelijk dat God dit gebod? maar: hoe is het mogelijk dat mensen dachten dat God dit gebod?

Dat geweld het meest voorkomend thema is in de hele bijbel, wijst erop hoe realistisch de Schrift omgaat met de menselijke conditie: als er zoveel over geweld wordt geschreven, dan heeft dat te maken met het feit dat de samenleving van toen gewelddadig was, en dat dit gegeven als problematisch werd ervaren en tegengesteld aan het project van de God van Israël.

Het Oude Testament kent veel geweld, en het Hebreeuwse woord hiervoor, HAMAS (Gen. 49:5), is tegenwoordig maar al te bekend. We mogen die oude boeken lezen als het verhaal van mensen die juist ondanks de vaak menonwaardige doodstoestanden in de samenleving toch de weg van het leven zijn gegaan. De bijbel kan wel woord

van God worden op het ogenblik dat hij bevrijdend werkzaam wordt in mensen. Alle spreken over 'boven' komt misschien niet van 'beneden'. Maar het komt wel via beneden. Met andere woorden: wat wij van God zien, zien we altijd met een bepaalde bril op.

Dat geldt voor ons, dat geldt ook voor de bijbelschrijvers. God heeft de Bijbel niet geschreven. Dat boek is geschreven door mensen die iets van God hebben ervaren en dat op papier hebben gezet. Op een menselijke en soms op een kleinmenselijke manier.

En toch zo dat we via hun geschriften deze God op het spoor kunnen komen.

Christenen zijn niet altijd de weg van Jezus Christus gegaan. Het evangelie valt niet altijd samen met het christendom. Na de bekering van de Romeinse keizer Constantijn (312 n.C.) rook het christendom de macht en macht gaat dikwijls samen met geweld;



een gevaarlijk verbond. In die nieuwe context ontstond de theorie van de rechtvaardige oorlog, die tot op vandaag nog steeds een rol speelt in discussie rond oorlog en vrede. Als we kijken naar de (burger)oorlog in Syrië, dan wordt het duidelijk dat steeds meer slachtoffers onschuldige burgers zijn, die worden aangeduid als 'collateral damage' of 'nevenschade'. Wanneer we vandaag vanuit een bijbelse spiritualiteit over oorlog en vrede nadenken, dan zal ons vertrekpunt de huidige context moeten zijn, waarbij we de vraag stellen: hoe kan hier recht worden gedaan aan mensen, en vooral aan zwakken? Hoe kunnen we de dodelijke spiralen van het geweld onderbreken? Is geweld 'des mensen'? In onze eeuw zijn we gemiddeld in staat geweest elk jaar meer mensen uit te roeien dan Israël in de hele verovering van Kanaän heeft

gedood. Elke dag sterven er meer mensen de hongerdood, vanwege de hoge rentelast op de schuld van derdewereldlanden aan het Westen, dan er mensen omkwamen bij de verovering van Jericho.

'Geweldloosheid' is een negatief woord, het zegt wat er niet is. De geweldloosheid waar Jezus voor koos – net als Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Mohamed El Bachiri die zijn vrouw Loubna verloor bij de terroristische aanslagen in Brussel die zei: Liefde moet het uitgangspunt zijn van alle ideeën, alle godsdiensten, alle mensen. Mijn jihad van de liefde zegt El Bachiri, Marokkaanse Belg, moslim en Molenbekaenaar, is een 'actieve geweldloosheid'.

*Gerd, Raf en Jaak*

## **Viering van 27 mei: Verdwenen tradities en rituelen, nieuwe kansen**



...“Waarom bid ik die oude woorden, draag ik de rozenkrans in mijn zak, vasten wij, laat ik mijn kind dopen, buigen en knielen we, zijn zout, olie zalf, een kaars branden, brood en wijn in de eucharistie, ziekenzalving... belangrijk om te geloven? Zijn biecht, vormsel objectief waar zóals wij het horen of zien gebeuren? Heeft

God nodig dat wij hardop onze zonden biechten en is er een priester nodig om mijn zonden te vergeven. Volstaat mijn berouw niet.

Is het een Bijbels wonder dat 5 broden en 2 vissen als bij tovenarij vermeerderd worden?. Of gaat het om de instelling van de mensen: "willen ze gaan delen i.p.v. alles voor zichzelf te houden. Want dan blijkt er genoeg te zijn voor iedereen." Hoe ga ik deze materiële geloofsbeddingen interpreteren en bekijken? Ervaar ik dat zelfs meer en meer als vreemd?

Word ik daardoor misschien meer "toeschouwer" dan deelnemer van een gebeuren dat voor zovelen een zinvolle uitdrukking van geloof is Ik merk bij mezelf bij al deze beelden en nu ik dit hier moet uitspreken een grote tegenstrijdigheid.

Mijn geloofsbeleving, mijn godsbeeld, mijn zijn doorheen heel wat levenservaring, vorming, ontmoetingen en lijden in een andere richting geëvolueerd. En toch juist door deze beelden, geloofsuitdrukkingen, ben ik getekend, gedragen, gekneed en gevormd!

Ik kan soms heel erg genieten van de schoonheid van de gregoriaanse en religieuze muziek. Ik draag grote waardering voor de rijkdom van het gedachtegoed dat eeuwenlang door de kerk is bewaard, aangepast en doorgegeven. Ik reisde ooit door de streek van Luther en Bach met diepgaande uitleg over protestantisme en concerten... om van te snoepen.

Bezoek aan het land van Katharen opende me enorme gruweldaden van kerk en koningen, historische vergezichten die ik meedraag...

Wij dachten erover om Maria in het licht te plaatsen omdat ze ons aanspreekt vooral in deze meimaand. Ook is een kerk is nog steeds een mooi gebouw voor de eredienst en wordt daarvoor ook ingezegend. ...

De kerk blijft een herkenning van een aanwezigheid van God in de ruimte. Ga maar in een romaans kerkje in een donker hoekje zitten en er brandt een kleine godslampje. Je komt er snel thuis bij God, bij je zelf, bij mensen in je hart en je gedachten.. Maar ik vind een viering op zich er niet minder om als ze plaatsheeft in een gebouw als dit hier: want waar er twee of meer in mijn naam bijeenzijn ben ik in hun midden. Ik weet en besef steeds meer, kerk is daar waar mensen samen zijn in zijn naam, in het daartoe gewijde gebouw soms, in de huiskamer soms, in een ziekenkamer, in een betoging soms en vergaderingen, in een buurtfeest, op bedevaart.

De bijbelvorming gedurende al die jaren met Paul De Witte heeft me de Bijbelse verhalen leren omzetten in hedendaagse taal en context. Mijn godsbeeld is sterk geëvolueerd naar een innerlijke – goddelijke - kracht die mij helpt balanceren, mij draagt en doet groeien in liefde...

*Marie-Alice en Annie*



## Veermensen schrijven:

 *Hemelvaart Jeannie 15.03.2018*



Ieder jaar gaat de aandacht van Jeannie en mij in deze periode naar de vakantiereis van aanstaande zomer. Dit jaar neemt Jeannie een *andere route*. Een andere bestemming. De vriendelijke glimlach op haar gelaat is er het duidelijk teken van dat ze deze stap zet bij volle bewustzijn, verstandelijk en geestelijk. Een glimlach om nooit te vergeten.

De moslims spreken over het paradijs, de christenen noemen het hemel, mystiekers benoemen dit als *vereniging met het Goddelijke*. Hedendaagse denkers, waaronder Steven Hawking, gisteren overleden, doen ons nadenken door te spreken over het Alomvattend, *Universeel Bewustzijn*.

Onze corpus vergaat, maar onze geest treedt dat Bewustzijn binnen, een ander woord voor God: realiteit waarin ieder mens participeert. De Hemelvaart van Jeannie vieren wij vandaag, Hemelvaart naar dit universeel, liefdevol Bewustzijn. Haar specifieke eigenschappen zijn *zonnestralen*. Ze verwarmen de harten van ieder van ons en worden zichtbaar in ons handelen. Sommigen onder ons zijn gevoelig voor haar *artistieke aanleg*, anderen voor haar legendarische *humor*, nog anderen voor de kracht van haar *meditatie*.

*Haar buitengewone eigenschappen worden nu zichtbaar. In ons!*  
Samenvattend. Wij zijn hier om de *Hemelvaart* van Jeannie te *vieren*.  
Het resultaat hiervan is dat haar *innerlijke kracht* levend wordt in jou, in mij.  
*Merci, Jeannie.*

*Bernard Delhaise*

 Heel veel dank voor het doorzenden van de nieuwsbrief die ik altijd van A tot Z doorneem! Jullie doen fantastisch werk en vormen echt 'basisgemeenschap', een getuigenis op zich!

Wel was ik geraakt door het vertrek van Jules naar de overkant. Ik had vorige maand nog zijn boek uitgelezen waarin ik Jules tenvolle in terug vond. Zijn vertrek was te verwachten en toch... het doet iets met de mens! Hij was ook

een drijvende kracht in jullie beweging van het Veer. Dankbaar draag ik hem mee om wie hij is geweest!

Ik wens jullie een innige tocht toe op weg naar Pasen, het feest van de Opstanding!  
Van harte en verbonden,

*Mai De Decker vanuit Kessel-lo*

✚ TEGEN BETER WETEN IN

Uitzien, hopen, liefhebben;  
alles is begrensd en tijdelijk.

Gebroken uiteengevallen, stukgeschoten.  
Krampachtig vernield, onze mooie aarde.  
Geloven en hopen tegen beter weten in.  
Volhouden het rechtvaardige te doen  
in woord en daad, vanuit een stem.

De gebroken lijdende wereld omarmen  
op hoop van zegen.

Vanuit het diepste van je begeesterde ziel,  
tegen beter weten in,  
blijven kiezen voor leven en gelukkig zijn.



Jules, dank je wel.

✚ Dank voor het Veernieuws, meestal voor mij lectuur op ontspannende momenten! Inderdaad jammer genoeg moeten we afscheid nemen van Jules Al de zoveelste persoon uit onze kenniskring die door kanker vermoord wordt. Wanneer gaan we in godsnaam dat monster kunnen klein krijgen? Het roept weeral zoveel herinneringen op, zoveel pijnlijke momenten. Ik word er echt moedeloos van !

*Georges*

✚ Bedankt redactie voor het weeral mooie en inspirerende boekje. Er zit zoveel rijkdom in. Het is telkens weer genieten van begin tot einde. Wij leven mee met het verdriet bij het overlijden van Jules.  
Graag tot op de viering van 31 maart! Ik zorg voor rozijnen brood.

*Jean en Rina*



Anne Hanssens enthousiast Veerlid  
26/11/1947 + 16/04/2018

Moeder, moeke, lieve mama  
Het leven draait om verbintenissen, liefde,  
leerde je ons,  
jouw verbond zet zich verder.  
Elke dag opnieuw zien onze kinderen  
wie je bent, waar je voor staat.  
We geven door op onze beurt  
Verbonden voor altijd



### Voorgangersvergadering 21 maart 2018

Enkele nota's: Sterke veervieringen die telkens door een ander groepje worden voorbereid en heel veel dank voor allen die er zich op een of ander manier voor inspannen.

We beginnen rond 10:15 uur en drinken een kopje koffie na de viering.

Een beetje tijd nemen om af te ruimen en merci voor diegenen die afwisselend spontaan de afwas doen.

In september mogen we beschikken over een ander lokaal (rond lokaal bij de ingang van het Centrum) wegens verbouwingen.

Dank Bethanië voor de 'plek' waarover we eens per maand mogen beschikken.

Onze nieuwsbrief zal stilaan vervangen worden en ook verschijnen op het web.

## SAMEN VIEREN

EN JEZUS SCHREEF IN HET ZAND



Zondag 24 juni 2018

EEN BEETJE GOED, NIET PERFECT,  
FRAGILITEIT – GROEI-ETHIEK

Welkom...Lieve, Sandro en Odette

## OM IN TE HAKEN

# Uitnodiging studiedag

- De Basisgroep Het Veer Genk nodigt u uit als Veerganger, Veer-voorganger of geïnteresseerde op de jaarlijkse studiedag ter voorbereiding van het komende werkjaar 2018 – 2019.



Samen met Paul De Witte\* gaan we op zoek naar *'Inspirerende Bijbelse figuren'* In de Bijbel krijgen we niet te maken met (historische) personen, maar wel met verhaalpersonages, dus met literaire figuren die een bepaalde rol toebedeeld krijgen van de auteur(s). Ook "God" (JHWH, de NAAM,

de ENE, enz...) hoort hierbij.

Bijbelse personages, mannen en vrouwen ook de grootsten, zijn geen onaantastbare helden maar gewone mensen. We bespreken hiervan enkele voorbeelden.

Met deze inhoud gaan we in de namiddag op weg voor de invulling van de themavieringen van het volgende werkjaar.

**We verwachten u in Huize Bethanië, Brugbendenstraat 1, 3500 Hasselt.  
Op vrijdag 29 juni 2018 bent u welkom vanaf 9.30 tot 15.30 uur.  
We voorzien broodjes en drank voor elk.  
Inschrijven is nodig bij [rene.steegmans3@telenet.be](mailto:rene.steegmans3@telenet.be) of 0478 92 48 52.  
Bijdrage: 10 € (richtprijs) ter plaatse te regelen.**

\* Paul De Witte is master in de praktische theologie en begeleider van de basisgemeenschap Jebron te Aalst.

- De Kleine Herderstas

Midzomer – Scoutlokalen Winterslag, Genk zaterdag 24 juni 18:30 uur  
Versterking holstenen – Holsteenweg, Zonhoven zondag 12 augustus 14:00 uur  
[Lemmens-cools@scarlet.be](mailto:Lemmens-cools@scarlet.be) 089/35 52 94

## ➤ Wereldvluchtelingendag – Genk



In 2000 riepen de Verenigde Naties 20 juni uit tot Wereldvluchtelingendag. Dit jaar nodigt Genkenaar, Ghanees, wereldburger en creatieve duizendpoot Gorges Ocloo ons uit voor een talkshow waar actua, sketches en muziek elkaar ontmoeten. Gorges is zelf Ghanees en op

zijn twaalfde in Genk komen wonen. Ondertussen is hij theatermaker, acteur en muzikant. Hij is onder meer bekend van zijn rol in de film Problemski Hotel en als gitarist bij de Genkse groep Domino. Muzikale ondersteuning die avond is er van het Regenboogkoor. Woensdag 20 juni C-Mine 19:30 uur. Welkom.

## HET WAS MOOI

➤ GERARDA, merci. Zaterdag 14 april afspraak om 14.00 aan de Moerenpoort. We vergaten snel de chaos van de werken voor de meanderende Jeker achter ons en lieten ons door jou meenemen om het historische hart van



onze oudste stad Tongeren te ontdekken. Je koos boeiende en verrassende plekjes en vertelde honderduit. Over panorama's vanaf de Moerenpoort, over verhalen van de Grootjuffrouw uit het Begijnhof of van de vrouwen bij de wasbeurt aan de waterput. Of over Ambiorix aan de voet van de Basiliek waar we het Ponetorgel toevallig konden beluisteren. Het rustpunt op het einde deed zo deugd: in de Basiliek met zicht op 'de' Basiliek. De lentezon was zalig, maar nog meer de liefde voor het gidsen die we er gratis bijkregen van jou. Gerarda merci.

*Emerence en Guy*

## ➤ Woestijntocht Pasen 2018

Met Paaszaterdag vertrokken we met 13 reizigers naar Marokko, niet op vakantiereis maar op bezoek bij sociale projecten en (in navolging van Jezus van Nazareth) naar de woestijn op bezinning. Onze reisgroep bestond overwegend uit sociale werkers en mensen uit het onderwijs, een heel fijne groep !

De sociale projecten, gefinancierd vanuit Vlaanderen, behelzen het boren van waterputten en het aanplanten van vruchtbomen zoals olijven, granaatappels en dadelpalmen. Stuk voor stuk projecten die onmiddellijk en op langere termijn daadwerkelijk een meerwaarde voor de plaatselijke bevolking betekenen.

Zoals Jezus de woestijn in trok om zijn zending, roeping helder te krijgen, zo probeerden wij onze levenstocht op het rechte spoor te zetten.

Zoveel Bijbelse taferelen werden hier realiteit zoals:

- de sterrenhemel van Abraham
- de gastvrijheid voor de reizigers
- de wolkkolom (zand) die ons voorging
- de waterput als bron van leven voor mens en dier en als ontmoetingsplaats
- het tot inzicht komen als je de weg gaat

Wij werden hierbij geholpen door Mustafa Harraq uit Genk.

's Morgens deden we samen met de Marokkaanse begeleiders ademhalingsoefeningen uit de Tai Chi –sport.



De achterliggende filosofische visie ervan boeide Eric. Er werd telkens ook een gedicht voorgelezen. De laatste woestijndag bracht Ann als afsluiting ook Ps. 8 ter lezing. Tot onze grote verwondering baden daarna alle moslimbegeleiders deze tekst in het Arabisch (par coeur !). Van verbondenheid gesproken!

Wat bij mij de verbinding van hemel - aarde en de diepste kern van mezelf tot stand bracht was het laten inwerken van de overweldigende natuur. Die gaf mij een enorme energie!

Mustafa organiseerde alles perfect en omringde zich met betrouwbare mensen van ter plaatse. Beslist een heel verrijkende ervaring!

Dank u wel Mustafa en medereizigers!

*Eric*

➤ **Op 15 mei herdenken de Palestijnen jaarlijks de nakba (of 'catastrofe') van 1948.** Toen werden hun steden, dorpen en gemeenschappen van



de kaart geveegd, moesten honderdduizenden Palestijnen vluchten en werd Palestina uitgeroepen tot de onafhankelijke joodse staat Israël. Het Israëlisch-Palestijns conflict is opnieuw zeer actueel. **Ahed Tamimi** (17 jaar) is een jonge Palestijnse vrouw die onlangs tot 8 maanden gevangenis is veroordeeld omdat zij, als ongewapende jonge vrouw, een

zwaar bewapende Israëlische soldaat heeft geschoot.

Dit gebeurde nadat een jong familielid van Ahed tijdens een vreedzame demonstratie door een Israëlische soldaat werd neergeschoten.

Om stil te staan bij de Palestijnse onderdrukking en Israël op te roepen om de mensenrechten te respecteren, heeft de Stad Hasselt samen met Amnesty International het [Capucienplein](#) voor één dag omdopen tot het **Ahed Tamimiplein** en werd een stiltekring georganiseerd.

### ➤ **Mei 68 – mei 2018**

Wereldscholen in Limburg – kinderkracht wereldwijd.

**De beweging Wereldscholen** werd geboren met in het midden Jef Ulburghs: priester, rebel, basiswerker, hongerstaker, schrijver, actievoerder, politicus.

Deze beweging, sterk geïnspireerd door Paulo Freire kende talrijke uitdrukkingen en was vooral actief in de mijnstreek (Genk, Houthalen, Heusden) en in Alken.

Sociale strijd, basiswerk, volksverbondenheid, kunst en cultuur waren erg belangrijk. Oude grenzen werden doorbroken. De wereld opende zich. Arbeidersuniversiteit. Vorming tot Bevrijding.

De UNCTADconferentie in Chili, de EEG-Actie in Parijs

In Hasselt speelde Lieve Gelders en het café 'Bij Vieke' in Godsheide een belangrijke rol samen met het Hendrikshuis. Het groeide uit tot een creatief ontmoetingspunt tussen kunstenaars en vrijheidsstrijders: Frans Wuytack, de Zingende Dokwerkers, Johan Lundstrom, Jan Declair, Wannes



**KINDERKRACHT**

Frans Swartelé

Van de Velde, Fred Van Kuyck en tal van andere kunstenaars vulden het huis met

getuigenissen, liederen en gedichten. Hier werd gezongen en gedanst, gelachen en gevloekt, gebeden en gevrijd.

Op 24 mei 2018 had deze avond plaats en stelde Frans Swartelé zijn boek 'KINDERKRACHT' voor. Een boek vol vreugde en verbijstering. Vreugde over de schoonheid en de kracht van het kwetsbare kinderleven. Verbijstering is er over hoe de wereld omgaat met zijn kinderen.

- **De vastenmaand ramadan** met op het einde het Aid Al-Fitr (in de volksmond Het Suikerfeest) is voorbij.....!

In deze negende maand van de islamitische maankalender, van 15 mei tot 14 juni 2018, vasten vele moslims overal ter wereld.

Ze herdenken hiermee dat de profeet Mohammed de eerste teksten van de Koran in deze maand te horen kreeg. Tijdens deze maand proberen vele moslims ook de gehele Koran te lezen.

Wanneer de maand voorbij is vieren ze drie dagen feest. Dat feest is (na het offerfeest) het tweede grootste feest in de islamitische kalender.

De Koran zegt hierover: *O gij, die gelooft! Aan u is voorgeschreven het vasten, gelijk het voorgeschreven was aan wie vóór u waren.* (Koran 2:183)

Wij feliciteren moslims in de buurt, op het werk of de vereniging, bij het einde van de ramadan.



Op het suikerfeest in het Heempark te Genk was het een gezellige bedoening, met veel kleurrijk volk, eten voor iedereen en leuke ontspanning voor de kinderen o.a. vogelkastjes in elkaar timmeren.



## Leesgroep

Een tiental mensen zijn er aan begonnen en lezen samen het boek geschreven door van Roger Burggraave in gesprek met Guido Caerts en Paula Veestraeten: HOOG TIJD VOOR EEN ANDERE GOD.

Leuke ervaring om de verschillende interpretaties van de deelnemers te beluisteren en proberen te begrijpen. Hoe maakt de bijbel ons wijzer klinkt anders dan: 'Wat hebben ze ons toch allemaal wijsgemaakt!'

Die andere God hebben we nog niet gevonden. Is Hij te vinden? De uitwisseling blijft boeiend en we eindigen na twee uren met een kleine versnapering.

Heerlijk, zelfgebakken taart bij Hilda en Staf. Volgende samenkomst bij Jaak op 12 september 2018.

### **Een aanrader: 'Alles voor allen' Huub Oosterhuis,**

een nieuwe catechismus, samengesteld door Kees Kok Uitgeverij Kok – Utrecht.

Jezus, Jood. Het was in 1947. Een bedoeïenenjongen hoedde zijn kudde in de woestijn van Juda, vlakbij de Dode Zee, ten zuidoosten van Jeruzalem. Hij kwam bij de grotten van Qumran, wilde er binnengaan om schaduw, wierp een steen voor zich uit – of er gedierte opschrikken zou. De steen trof een aarden kruik die aan scherven ging. Toen hij dichterbij kwam, zag hij tussen de scherven een papyrusrol, een boekrol, en nog een.

De 'Dode-Zeerollen', zo heten ze sindsdien, bevatten fragmenten uit bijna alle bijbelboeken, en een complete tekst van het boek Jesaja. Het zijn de oudste handschriften van de bijbel ooit gevonden. Het tot dan toe oudste handschrift was van omstreeks het jaar 1000. De Dode-Zeerollen dateren vanaf ongeveer 200 vóór tot 50 na Christus. Met andere documenten, in Qumran en omgeving gevonden sinds 1947, geven ze ons inzicht in de gedachtewereld van bepaalde stromingen binnen het jodendom ten tijde van Jezus.

Er blijken verbindingen te bestaan tussen de Qumran-gemeenschap en de Jezus-beweging; uitdrukkingen en beelden in het evangelie van Matteüs en in enkele brieven van Paulus komen ook voor in de Qumran-documenten.

Van toen af is in de kerken een nieuw beeld van Jezus gegroeid – en groeien gaat langzaam, en rijpen gaat nog langzamer. Toen is een nieuw historisch bewustzijn ontstaan: een scherper besef van tijdelijkheid, voorlopigheid – niets is meer voorgoed, alles moet steeds opnieuw worden gedacht, gespeld, geformuleerd; geen theologisch dogma is meer dan een tijdelijk inzicht, op zijn best verstaanbaar vanuit zijn historische context, tijdgebonden, niet onherroepelijk, en ieder getuigenis en ieder liedje over Jezus moet getoetst worden aan het besef dat hij een Jood is. In mijn jeugd was hij een blonde Germaan.



## LIEFHEBBEN.

“Als we bedoeld waren om op één PLAATS te blijven dan hadden we WORTELS in plaats van VOETEN gehad.....”  
Als we even achterom kijken, een terug - kijk op ons leven, stellen we vast dat er heel veel momenten zijn dat de ‘vertrouwde thuis plek’ ver weg was.  
Staande in het volle leven is zomaar niet ‘statisch’ als een boom, maar geeft ons ruimte, en vooral nieuwe inzichten en mogelijkheden.  
Het is tevens een gelegenheid om het eigen ‘gezichtsveld’ te verruimen en te ontdekken dat niet alle weten en kennis te vinden is onder de kerktoeren.

Zo is het ook een beetje met ‘op vakantie gaan’, even of langer weg van de vertrouwde omgeving.  
Kansen om nieuwe zuurstof en energie op te doen, om weer met een frisse kop de komende weken of maanden aan te vatten.

Toch niet vergeten dat er ook velen zijn die niet ‘zo ver’ van huis gaan, en door beperking, of ouderdom niet meer zo goed uit de voeten kunnen.  
In een gesprek op de radio, waar het ging over liefde en genegenheid noemde iemand dat ‘aanwezigheidsliefde’, wat je vooral ziet in rusthuizen of mensen die niet zo goed uit de voeten kunnen en elkaar echt nodig hebben.  
Zij blijven elkaar dagelijks nabij, en dat zonder veel woorden.  
Om die liefde voor de ander dagelijks op te brengen zijn er jaren nodig geweest om elkaar met veel genegenheid te steunen en te bemoedigen, in goede en kwade dagen.  
Jezus zei: “Ik ben de weg die uitzicht geeft op volwaardig leven”.  
Liefhebben heeft alles te doen met LIEFDE en niets met hebben.....

Tejo

Hartelijk welkom op de  
laatste viering van dit werkjaar  
in Bethanië,  
Bethaniëstraat 74 GENK  
elke vierde zondag van  
10:00 uur tot 11:30 uur.



zondag 24 juni

2018

**En geniet van de  
vakantie !**