

VIERING HET VEER 24 maart 2019

STRIJD MEE
voor een wereld
zonder ongelijkheid



'HOOP OP GERECHTIGHEID' - AMOS IN GUATEMALA

Welkom en verontschuldigingen

duiding van het thema

Lieve vrienden,

Een goede morgen en van harte welkom op deze viering.

Wij verontschuldigen vandaag...

Wij willen deze vastenviering allereerst opdragen aan onze broeders en zusters in Guatemala.

Het jaarthema van Broederlijk Delen draagt als titel: "Holy Guacamole!"

"Geef boeren eigen grond om voedsel te telen." In Guatemala is er zeer vruchtbare grond en toch gaat het grootste deel van de bevolking gebukt onder bittere armoede. Aan de hand van de campagnefilm krijgen we straks een verduidelijking van de plaatselijke problematiek. Wij zullen ook zien dat de problematiek in Guatemala in bepaalde mate ook geldt voor ons land. Deze beelden willen wij beschouwen als ons 'evangelie' van vandaag.

Bij de voorbereiding van de viering voelden we de steun en tegelijkertijd het gemis van onze vriend Jules sterk aan. Hij droeg Broederlijk Delen oprecht in zijn hart. Welkom Jules in ons midden; ook welkom aan alle Veergangers die ons ontvallen zijn en aan hen die er vandaag niet bij kunnen zijn.

Willen we samen deze viering beginnen met het maken van een kruisteken, symbool van onze verbondenheid met de Heer (Ik zal er zijn voor U), met de Aarde en met al onze medemensen. In de Naam van de Vader....

Openingslied 'Jij die bent'

Openingsgebed

Allen God,

Maak het stil in ons,

zodat wij aandachtig naar uw roepstem kunnen luisteren.

Maak dat uw bevrijdend woord een tweede adem geeft
en leidt naar nieuwe levenskracht.

Laat niet toe dat wij berusten in onrechtvaardigheid,
maar keer ons om naar uw weg van liefde,
verzoening en gerechtigheid,
naar het voorbeeld van Jezus.

Moment van inkeer.

Mogen wij ons hier openstellen voor het nieuwe geluid dat God ons wil laten horen.
Een geluid van hoop en gerechtigheid voor ieder van ons, voor de gemeenschappen van
Guatemala met wie we vandaag solidair willen zijn.
Laat ons samen de wereld beter maken.

Allen Laat ons samen de wereld beter maken.
Handen reikend van hart tot hart tot het einde toe.
Dan zal de wereld de hemel op aarde zijn.

Lezing: Amos Hoofdstuk 5, vers 1 en 12-14 en vers 24

Film: Holy Guacamole

Profeet Amos roept op tot gerechtigheid.
Moge wij ons nu samen laten beroeren door deze film.
Door de boerengemeenschappen in Guatemala is er al een weg afgelegd...
Dat zien we bij Leonarda. Zij getuigt hoe ze vorming kon volgen om gewassen te telen.
Ze is nu de trotse eigenaar van een landbouwveld.
Maar de toekomst ziet er toch nog somber uit.
Dat vertelt ons César Leonardo Cortez Mendez.

Duiding - Opdracht

Het is onmogelijk om de situatie in Guatemala in 14 min samen te vatten, laat staan volledig te begrijpen. Maar deze film geeft alvast een goed beeld.

Als je een volk wil begrijpen moet je ertussen gaan leven en werken en zijn geschiedenis bestuderen. Zo leren we dan méér van 80% van de Guatemalteekse bevolking op de een of andere manier de Maya spiritualiteit heeft meegekregen. En die Maya spiritualiteit staat in schril contrast met de "manier van leven" welke daar o.a. vanuit ons eigen Europa werd geïmporteerd.

Maya's erkennen dat wij mensen deel zijn van de kosmos en de natuur, dat planten, dieren, sterren, water, vuur en aarde allemaal levende elementen zijn, bezielde met de spirit: 'De mens bezit de aarde niet, maar krijgt haar in bruikleen om in te zaaien, te oogsten, te verzorgen, te genieten....

Wat een schok moet dat dan voor hun zijn dat een handvol Europese nakomelingen van kolonisten, bezit hebben genomen van een groot deel van hun zeer vruchtbare aarde. Meer nog de 3 basiselementen van een Mayaritueel worden genegeerd door de grootgrondbezitters, namelijk dankbaarheid, vergeving vragen en toestemming vragen aan Moeder Aarde.

Onrechtvaardigheid is zo oud als de mensheid.

Daarover laat Amos geen twijfel bestaan. In het Oude Testament lezen we dat de profeet Amos uitbuiting en de onrechtvaardige behandeling van de armen aanklaagt en vooral ook het groeiende onderscheid tussen rijk en arm. Hij heeft evenmin een goed woord voor de buitensporige luxe van de rijken. Ook de schijnheiligheid van de erediensten als alibi om niet rechtvaardig te zijn maken hem kwaad.

Die woorden zijn zo een 2800 jaar oud en nog steeds herkenbaar en brandend actueel.

Als Amos vandaag een reis naar Guatemala zou ondernemen zou hij ongetwijfeld even heftig te keer gaan tegen de heersende onrechtvaardigheden.

Rigoberta Menchu, de bekendste Guatemalteekse vrouw, die bovendien de Nobelprijs voor de Vrede ontving, gaf de juiste weg aan: "De wereld zal niet veranderen, wanneer wij niet bereid zijn onszelf te veranderen."

Of met de woorden van Phil Bosmans: "Verbeter de wereld, begin met jezelf."

Iedereen vindt dat "een parel van wijsheid" maar als het erop aankomt dit in ons eigen leven toe te passen loopt het nogal eens mis.

Zijn we bereid ons gedrag te veranderen?

In de talrijke gesprekken en discussies o.a. om de klimaatcrisis en de jeugdige klimaatspijbelers komt steevast de reactie naar boven: 'Wat helpt het als ik alleen iets doe? Wat helpt het als dat kleine landje België maatregelen neemt enz. ?

Als antwoord hierop wil ik volgende bezinningstekst voorlezen:

*Indien de noot zou zeggen, één noot kan geen muziek maken,
er zou geen symfonie zijn.*

*Indien de steen zou zeggen, één steen kan geen muur optrekken,
er zou geen huis zijn.*

*Indien de druppel zou zeggen, één waterdruppel kan geen rivier vormen,
er zou geen oceaan zijn.*

*Indien de graankorrel zou zeggen, de graankorrel kan geen veld bezaaien,
er zou geen oogst zijn.*

*Indien de mens zou zeggen, solidariteit kan de wereld niet redden,
nooit zou er gerechtigheid, noch vrede, noch getrouwheid, noch waardigheid in de wereld van
de mensen komen.*

*Zoals de symfonie elke noot nodig heeft, het huis elke steen, de oceaan elke watergreppel, de
oogst elke graankorrel, zo heeft de hele mensheid nood aan jou, daar waar jij bent.*

Hoe moeten wij veranderen? (stiltemoment)

De "tafelversiering" is in feite geen versiering...

Het vliegtuig staat klaar om de vruchten van de rijke bodem zoals avocado's, papaya's, mango's of ananas over te vliegen naar de mensen die ervoor kunnen en willen betalen. De arme lokale boeren, met te weinig grond voor de noodzakelijke voedselvoorziening moeten het stellen met bruine bonen, maïstortilla's en een eitje als het kan.

Maar velen hebben ook honger!

Daarom willen we ons bezinnen.

Wat zouden wij kunnen doen?

Ik geef enkele sleutelwoorden mee:

Fair Trade, bewustwording, opvoeding, hulp ter plaatse, juridische en financiële bijstand, stimuleren van de zelfredzaamheid, coöperaties vormen, soberheid, rechtvaardige maaltijden, solidariteit, respect, inleefreizen, sensibilisering, ecologische voetafdruk, onze lokale kleinschalige landbouw steunen, "genoeg", aankoopgedrag aanpassen, géén verspilling, herverdeling, politici motiveren, rechtvaardigheid...

Lied: 'Welke God wordt hier aanbeden'

Doorgeven collectemandjes t.v. v. Broederlijk Delen , ondertussen Instrumentaal muziek

Geloofsbelijdenis

Allen

Ik geloof in de kracht van mensen
om al het verstoorde en gekwetste te helen en te voltooien,
en zo het leven op aarde zinvol te maken.

Ik wil daartoe mijn deel bijdragen
door met zorg en eerbied om te gaan
met iedereen en alles op mijn weg,
door wat mij gegeven is
niet voor mijzelf alleen te houden maar voorrang te geven aan wie gekwetst is,
vernederd en verdrukt.

In navolging van Jezus Christus

wil ik blijven herhalen dat solidariteit onze enige hoop is
om zo te komen
tot een wereldwijde warme gemeenschap van vrienden.

Voorbeden

Wij bidden U

- Geef een tweede adem aan mensen
die het moeilijk hebben, gekwetst door het leven.
Dat wij er mogen zijn voor hen.
Dat zij in onze vriendschap en betrokkenheid
uw liefde mogen voelen.

- Geef een tweede adem aan de bisschoppen in Guatemala.
Onvoorwaardelijk zetten zij zich in
tegen gangbare politieke beslissingen.
Zij laten hun volk niet los en steunen hun acties en strijd.
Dat zij zich gesterkt mogen weten door onze steun
en engagement aan de campagne van Broederlijk Delen.
- Geef ook ons een tweede adem.
Dat wij onrechtvaardige structuren in onze wereld blijven herkennen.
Dat wij – met vernieuwde moed- hier tegenin durven gaan
door bewust te leven, door te kiezen voor genoeg

Tafelgebed

Aan deze tafel breken en delen wij het brood
en danken daarbij de aarde
die ons dit geschonken heeft.

Wij bidden U, God, ons te helpen
deze aarde te eerbiedigen en te bewaren,
te herstellen van de wonden
die haar dagelijks worden toegebracht,
in strijd met haar bestemming.

Wij breken en delen en zijn ons bewust
dat grond wordt uitgebuit voor handelsdoeleinden,
dat er voedseloverschotten zijn aan de ene kant van de aarde
en honger aan de andere kant,
dat mensen van hun land worden verdreven
om meer dan de helft van de landbouwgrond
in handen te geven van enkele grote bedrijven
en niet in handen van de boeren om hun gezin te voeden.

Wij bidden U, God,
laat ons samen de aarde bewonen en bewaren,
haar vruchten delen, één volk zijn.

En als teken van het verlangen daarnaar
breken we hier aan deze tafel
alvast het brood en delen het met elkaar.
Wij delen het brood en wij delen de wijn.

Naar Leny Dekker-Schouten



HOLY GUACAMOLE!

Geef boeren **EIGEN**
grond om **VOEDSEL**
te telen.




Broederlijk Delen
TOT IEDEREEN MEE IS

Onze Vader van Guatemala

Onze Vader van alle mensen
die zoeken naar gerechtigheid
omdat ze van hun broeders en zusters houden.

Geheiligd zij uw naam
in iedereen die het leven van de arme verdedigt
en eist dat hun waardigheid wordt gerespecteerd.

Uw Rijk kome,
een rijk van liefde en vrijheid,
van broederschap en gerechtigheid.

Uw wil geschiede en daarom
moeten we de handen uit de mouwen steken
om het onrecht aan te pakken.

Geef ons heden ons dagelijks brood
als voedsel voor alle mensen.

En leid ons niet in bekoring van de gevestigde patronen,
de berusting te denken dat we machteloos zijn.

Vader, bevrijd ons van het kwade
en leer ons met heel ons hart
voor een ander klaar te staan.

Geïnspireerd op een tekst van Julia Esquivél

Delen van het brood (*ondertussen instrumentaal*)

Drinken van wijn met heildronk op mensen en wensen

Slotgebed

Als je voelt dat je vastroest in een patroon
van ieder voor zich en verstrikt raakt
in een woestijn van hebben en houden, durf dan de woestijn door;
stap voor stap, de weg van mensen opnieuw gaan...

Vragen stellen bij je doen en laten,
je heroriënteren met een ander kompas in de hand...
stil houden bij een vergeten bron
om je andere ik en die andere mens
als tochtgenoot te treffen...

Verder gaan met mensen en omwille van mensen,
weer mens worden aan elkaar.
En zakt de moed je in de schoenen, haak dan niet af, vrees niet,
Want bij elke exodus is de Heer met jou.

Wat niet in één dag kan, kan misschien in 40 dagen
Door vasten loskomen van wat ons dreigt te verslaven:

zichzelf hoger achten dan de naaste.

Door bidden opnieuw komen tot wat dreigt te verdwijnen:
contact met de Vader.

Door delen opkomen voor wat dreigt te verkommeren:
liefdevol zorgen voor elkaar.

Wat niet in één dag kan, kan in 40 dagen!

Mededelingen

Slotlied 'Alles begon met God'

**Met dank voor het meevieren
Josée, Kristien, Monique en René**

Geraadpleegde bronnen

Liturgie en Spiritualiteit – Vasten 2019 – Broederlijk Delen

Vastenkalendar 40 dagen grond onder je voeten

Bijbel O.T

Kerk en Leven van 10 maart 2019

