

VREDE IN JEZELF, VREDE IN DE WERELD Marcus 9,50

WELKOM EN VERONTSCHULDIGINGEN

Fijn dat we weer samen komen op deze 'zindag' zoals we in onze nieuwsbrief konden lezen. Op al die tijd hebben we veel ervaringen meegemaakt. Mooie maar ook misschien minder fijne dingen. Na de viering zullen we heel wat verhalen mogen horen en vertellen.

Op onze boeiende studiedag eind juni heeft ons de Bijbelspecialist Geert Oyen warm gemaakt voor het Evangelie van Marcus.

Het evangelie van Marcus zei hij moet je lezen als een roman. Op twee uur en een half kan je het volledig lezen.

Geloven in het evangelie is proberen te ontdekken hoe ik, hoe wij vandaag die boodschap van Jezus gestalte geven.

Wij hebben dus als taak het verhaal verder te zetten en als wij het niet doen, valt het stil.

Door ons samen komen hier, proberen we sporen te zoeken om het evangelie vandaag concreet te maken.

Bij onze volgende viering zal René ons meer vertellen over de studiedag.

Vandaag wordt het accent gelegd op 'vrede'.

Van gisteren 21 september tot 2 oktober heeft de Vlaamse Vredesweek plaats.

We zingen ons lijflied van dit werkjaar:

LIED: Wat de toekomst ons zal geven

"Het gaat om een keus te maken,
met elkaar op weg te gaan,
om de koers niet kwijt te raken
en voor anderen in te staan"

HEB VREDE IN JEZELF (vergevingsmoment)

Naar het gebed van Franciscus

Heer maak van mij een instrument van uw vrede:
zodat ik liefde verspreid waar men elkaar haat,
dat ik vergeef waar men elkaar beledigt,
dat ik verenig waar men strijdt,
dat ik de waarheid spreek waar dwaling heerst,
dat ik het geloof breng waar twijfel terneerdrukt,
dat ik hoop wek waar vertwijfeling heerst,
dat ik Uw licht ontsteek waar duisternis is,
dat ik vreugde breng waar leed woont.



Heer, laat mij ernaar streven niet dat ik getroost word,
maar dat ik troost breng,
niet dat ik begrepen word, maar dat ik de ander versta,
niet dat ik geliefd word, maar dat ik liefheb.
Want wie geeft ontvangt,
wie zichzelf vergeet, die vindt,
wie vergeeft, hem wordt vergeven
en wie sterft, ontwaakt ten eeuwigen leven.

LIED: Die vrede willen stichten

EVANGELIE: Marcus 9, ⁵⁰

*Het zout is iets goeds;
maar als het zout zouteloos wordt,
waarmee moet je dát kruiden?
- behoudt zout in uzelf
en betracht onder elkaar vrede!*

Mc 9 50

*Iedereen moet met vuur gezouten worden.
Zout is goed! Maar als het zout zijn kracht verliest,
hoe zullen jullie het zijn kracht dan teruggeven?
Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen
en bewaar onder elkaar de vrede.*

– De Nieuwe Bijbelvertaling

DUIDING EN ACTUALISATIE (vredesweek- kraanvogels- andere actie's)

Op vele plaatsen wordt in deze maand september de 75^{ste} verjaardag gevierd van de bevrijding, einde van de tweede wereldoorlog.
België zetelt in 2019 en 2020 in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties onder het motto 'Consensus smeden, bouwen aan vrede'.
Terwijl oorlog en geweld de afgelopen jaren opnieuw opgang maken – en in 2018 het aantal vluchtelingen en intern ontheemden een pijnlijk record vestigt van 68,8 miljoen mensen.
Nu België zetelt in de veiligheidsraad worden er concrete acties en extra engagementen verwacht van de federale regering die nog moet geboren worden.
Voor het VN-fonds draagt België 0,38 miljoen bij om wereldwijd vrede op te bouwen en in ons land moet het budget vredesopbouw van de FOD Buitenlandse zaken, dat een tiental jaren geleden nog meer dan 20 miljoen Euro bedroeg, het al jaren stellen met een karige 5 miljoen euro. Vergelijk dat met de 15.000 miljoen euro die beschikbaar is voor nieuwe gevechtsvliegtuigen...

Tijdens de Vlaamse Vredesweek 2019 roept Pax Christi Vlaanderen daarom op tot geloofwaardige investeringen in vrede.
Het is eigenlijk eenvoudig: wie vrede wil, moet ook willen investeren in vrede. Als we vrede een echte kans willen geven, moeten we ze ook een echt budget geven.
Vandaar de duidelijke campagneposter van de Vredesweek: MAG HET WAT MEER.
Het stukske cake is veel te klein – het moet echt meer zijn.

We vieren vandaag met gebak, met cake – het mag iets meer zijn.

Onze tafel is versierd met kraanvogels.

De **kraanvogel** heeft wereldwijd in alle culturen een sterke symbolische waarde. Wereldwijd, maar vooral in Oost-Azië, is de **kraanvogel** symbool van gezondheid, lang leven, trouw en geluk.



Sadako Sasaki (Hiroshima, 7 januari 1943 - Hiroshima, 25 oktober 1955) een Japans meisje dat bij het droppen van de atoombom op Hiroshima 1,5 kilometer van het epicentrum woonde.

Duizenden gevouwen papieren kraanvogels in het Vredespark van

Hiroshima

Sasaki Sadako overleefde in eerste instantie de vuurzee na het tot ontsteking brengen van de Amerikaanse atoombom op haar stad. Ze was toen pas 2 jaar oud. Toen Sasaki opgroeide was ze een sterk en groot meisje vergeleken met haar klasgenootjes. Ze was atletisch en had een enorme belangstelling voor hardlopen. Toen ze op 11-jarige leeftijd aan het oefenen was voor een belangrijke wedstrijd werd ze onwel. Artsen diagnosticeerden leukemie bij haar; deze ziekte liep zij op als gevolg van blootstelling aan de straling van de atoombom. Een goede vriendin van Sasaki vertelde haar een Japanse legende dat iedereen die 1000 papieren origami kraanvogels vouwt een wens mag doen. Sasaki hoopte dat de goden haar een wens toe zouden staan en dat ze weer in staat zou zijn hardloopwedstrijden te doen. tot ze op twaalfjarige leeftijd aan de gevolgen van leukemie overleed.

Volgens de legende had ze maar 644 kraanvogels kunnen plooiën voor haar dood en werden de andere 356 kraanvogels gevouwen door haar vriendjes ter nagedachtenis aan haar.

In 1958 is in het Vredespark in Hiroshima een beeldje van Sasaki onthuld waarbij zij een gouden kraanvogel vasthoudt. Aan de voet van het beeldje is een plaquette waarop (vertaald) staat: 'Dit is onze Schreeuw. Dit is ons Gebed. Vrede op Aarde'.

Vandaar het opzet om kraanvogels te vouwen, een symbool voor een voorspoedige en vredevolle wereld, en om een krachtig signaal te geven aan de nieuwe federale regering. Hoe meer kraanvogels, hoe krachtiger het signaal! Ze worden verzameld in de IJzertoren in Diksmuide en op 2 oktober 2019 bezorgd aan het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Nu dinsdag hebben we een vredesactie op de Grote Markt in Hasselt van 10 tot 13 uur en op vrijdag 27 september in het Jef Ulburghshuis in Zolder – ontmoeten we John uit Zuid-Soedan de ideale getuige om te vertellen waarom het zo belangrijk is om naar de stemmen van de lokale bevolking te luisteren hoe dit concreet kan gebeuren.

Vierend en Bezinnend laat je 7 keer stilstaan bij 7 artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Van 20 september tot 3 oktober ontvang je **om de twee dagen een mail**, met inspirerende teksten en gebeden, foto's, filmpjes, getuigenissen, liederen en citaten.

Geef je mail-adres op bij: www.paxchristi.be/bezinning 2019

LIED: God van Mensen, vader, moeder, die in 't verborgene zijt.

GELOOFSBELIJDENIS

Ik geloof in God die heet:

"Ik zal er zijn voor allen, niemand uitgesloten."

Hij is de kern, de bron van onze solidariteit.

Op Hem wil ik mijn inzet afstemmen

en Zijn naam maken tot de rode draad van mijn leven.

Ik geloof in Jezus van Nazareth, de Christus,
het levende verzet tegen iedere uitsluiting.
In Hem heeft onze God
handen en voeten gekregen.
In Hem is Zijn naam werkelijkheid geworden.
Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd en niet vergeefs is gestorven,
maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst in mensen
die vandaag zijn solidariteit met de uitgeslotenen belichamen.

Ik geloof in Gods Geest,
die ook vandaag mensen bezielt en aanzet
om Jezus' manier van leven tot de hunne te maken
en de weg te gaan van breken en delen,
van goedheid en gerechtigheid,
van liefde en vrede,
altijd weer ten bate van de minsten.
Ik geloof in Hem die heet: "Ik zal er zijn voor u".
En ik weet en besef: Zijn Boodschap is te doen.
Amen.
(Carlos Desoete)

BIDDEN WIJ TOT DE GOD VAN VREDE

- 1.** Voor alle uitgestotenen, allen die in ons midden uitgelachen, gediscrimineerd en gepest worden:
dat zij een veilige plaats vinden, dat wij in dialoog tot een betere verstandhouding mogen komen.
- 2.** Voor alle slachtoffers van oorlogsgeweld in Syrië, Oekraïne, Nigeria, Yemen,
voor de Palestijnen in de bezette gebieden, dat zij de hoop niet verliezen.
- 3.** Voor de politieke leiders: dat zij de wapenhandel aan banden leggen
en bij conflicten alles in het werk stellen om eerst te kiezen voor dialoog.

SAMEN: Voor ons allen, dat wij met vallen en opstaan verder de weg van vrede mogen gaan.
Niemand uitsluiten, bekommerd zijn om de minste, om armen, vluchtelingen en eenzamen,
zodat de Blijde Boodschap ook voor hen een Blijde Boodschap wordt.
God van alle mensen, schenk ons uw genade opdat wij zouden inzien
hoe we in onze verscheidenheid elkaar kunnen verrijken.
Geef dat wij elkaar vinden om elkaar van dienst te zijn.

Tafel gereed maken en mogelijkheid tot bijdrage

Tafelgebed

A. Tot Jou bidden wij,
onuitsprekelijke, schepper van den beginne tot op vandaag:
beziel ons met jouw begeesting voor een aarde die goed is,
land van belofte, waar te leven is voor planten en dieren
en te midden van hen de mensen ieder naar zijn aard.

SAMEN: Houd ons in beweging, ons en onze kinderen,
voor een betere wereld, waar ieder tot zijn recht mag komen
en zo tot vrede.

Trek ons daarom uit de klei
van zoveel angst en eenzaamheid
en boetseer ons tot mensen voor mensen,
adem ons open tot land van belofte, wereld in vrede.

B. Tot Jou bidden wij,
mens uit een ver verleden,
maar nog steeds ons ver vooruit:
Jezus, mens uit God,
geboren en getogen
uit heimwee naar toekomst, uit hartstocht voor bevrijding,
uit mededogen om de minste mens.

A. Daarvoor gaf je je leven,
je brak het als brood,
schonk het uit als wijn, en zei:
mijn lichaam en bloed als inzet
voor een wereld met allen, doet dit tot mijn gedachtenis, mij achterna.

B. Tot Jou bidden wij, scheppende Geest, ziel van de schepper,
bezieler van Jezus en van zo velen in zijn voetspoor.
Stuw ons, troost ons, houd ons onrustig
en tegelijk volhardend.

SAMEN: Maak ons creatief, leer ons water uit de rotsen slaan,
help ons leven scheppen uit zoveel hardleersheid,
maak ons buigzaam richting vrede,
maak ons leerzaam in recht doen,
blaas ons bijeen van alle kanten
tot een land van belofte.

(Jan van Opbergen)

Onze Vader (we zingen het samen)

DELEN VAN BROOD EN DRINKEN OP MENSEN EN WENSEN.

SAMEN: Trek met ons mee, geweldloze God,
doorheen onze dagen.
Wees bron van onze vrede,
vrede met onszelf
vrede met elkander.
Dat wij de weg van vrede gaan,
dank zij Jezus die ons is voorgegaan.
EN DELEN WE ONZE VREDE MET ELKAAR.

Mededelingen....

SLOTLIED: Lied van de vrijheid

Lizette en Jaak