

Zondag, 30 augustus 2020 organiseren we vanuit de **Protestantse kerk Hasselt** i.s.m. de christelijke basisgroep **Het Veer** uit Genk een speciale kerkdienst, met als gastspreker **Bleri Lleshi**.



Bleri Lleshi is schrijver, politiek filosoof, jongerenwerker in Brussel, docent aan de UCLL en een veelgevraagd spreker.

Hij komt ons inspireren en met ons in gesprek gaan over zijn laatste boek: 'Wat na Corona? Brief aan Vlaanderen'.

Deze bijzondere kerkdienst gaat door in de **Heilig Hart Kerk** aan het **Heilig Hart plein** in Hasselt

op **Zondag, 30 augustus** van **10.00 tot 12.00**.



Wat na corona? Willen we echt terug naar het oude 'normaal' van besparen in de sociale zekerheid, de zorg en het onderwijs, en fiscaal pampere van superrijken? Naar een wereld waar de mensen die de samenleving rechthouden géén helden zijn?

In deze brief aan Vlaanderen houdt filosoof Bleri Lleshi een krachtig en inspirerend pleidooi om het roer om te gooien. Want corona heeft een aantal problemen op scherp gezet. Maar de crisis maakt ook duidelijk dat de mens supersociaal, solidair en zorgzaam is. Voor Bleri Lleshi

'Een dwingende en indringende brief. Een aanzet tot alternatieven voor een andere en betere postcoronawereld.'

– Marc Van Ranst, viroloog

is dat geen verrassing. Al meer dan

tien jaar doorkruist hij Vlaanderen om te spreken over hoop en liefde.

Hij kent de verhalen van de mensen die het gehad hebben met de richting waarin onze samenleving aan het evolueren was, van de 94-jarige die

vluchtelingen Nederlands leert tot de BV's op de barricades voor het klimaat en het middenveld en de cultuursector met hun protest tegen de kaalslag van de Vlaamse regering.

We staan op een kruispunt. Ofwel misbruiken machthebbers deze crisis. Ofwel grijpen wij dit moment om te kiezen voor positieve verandering: naar een sociale, duurzame en rechtvaardige samenleving.



Bleri Lleshi is politiek filosoof, jongerenwerker in Brussel, docent aan de UCLL en een veelgevraagd spreker. Hij schreef o.a. *De neoliberale strafstaat* (EPO, 2014), de bestseller *Liefde in tijden van angst* (EPO, 2016) en *Inaya. Brief aan mijn kind* (EPO, 2017). Hij onderhoudt ook de populaire Bleri Lleshi's Blog.



www.epo.be

U bent van harte uitgenodigd, maar dient zich

i.v.m. de Coronamaatregelen **van te voren in te schrijven** uiterlijk maandag 24 augustus op het emailadres:

lianne.deoude@scarlet.be

of via Whatsapp: 0032/(0)486/226081

Een vrije bijdrage wordt gevraagd via een extra collecte voor de onkosten van deze dag. Van harte aanbevolen!

Namens de VPKB Hasselt en de christelijke basisgroep Het Veer, ds. Lianne de Oude