

**Vieren en bezinnen**  
**Ruimte voor Herstel - straf en detentie**



Verdient iedereen een tweede kans? Schuilt er een misdadiger in elk van ons? Hoe laat je voelen dat iemand weer welkom is? Kunnen we de ruimte opzoeken waar we voor alles mens zijn? Een ruimte waar we verder gaan dan handelen en oordelen. Waar je je aanvaard voelt, ondanks wat gebeurd is. Een plaats om te herstellen van wat je zover heeft gebracht.

Tussen 21 september en 3 oktober 2022 biedt Pax Christi een digitaal bezinnend aanbod aan rond het thema: "Ruimte voor Herstel - straf en detentie". Via muziek, woord, beeld en inspirerende getuigenissen, kan u stilstaan bij vragen die ons meer raken dan we misschien verwachten.

**Opgebouwd in 5 dagen:**

- Dag 1 – Ruimte voor Gevoelens
- Dag 2 – Ruimte voor Reflectie
- Dag 3 – Ruimte voor Herstel
- Dag 4 – Ruimte voor Verzoening
- Dag 5 – Ruimte voor Bevrijding

Schrijf je [hier](#) in om het bezinnend aanbod te ontvangen.